



HENK

IDA

FRANK

PIA

OOST, WEST, DIT HUIS 'T BEST!

Even smullen bij de familie Krause

De lievelingsplek in huis van Frank: de enorme Sofa.



Hier vind je Pia het meest: de lichte keuken met vrij uitzicht naar buiten.



Er zijn van die huizen waarvan je ziet dat over ieder detail is nagedacht. Waar de buitenkant vrijwel uniform is - zoals de huizen in De Nesse nog grotendeels zijn – daar blijkt het binnen een wereld van verschil. Hoe heerlijk is het om in zo'n uitgebalanceerd huis te wonen?

Als je binnenkomt, kun het je antwoord wel raden. Alles ademt ruimte, licht, comfortabel, maar, door het vele hout, ook warmte. 'De renovatie had al plaatsgevonden toen wij het kochten,' vertelt een zeer enthousiaste Pia in wisselend vooral Duits en Engels. Want afkomstig uit Duitsland, voelt ze zich hier helemaal thuis. 'Het was liefde op het eerste gezicht. Niets hoefde veranderd te worden, het beantwoordde aan alles wat op ons verlanglijstje stond: karakter, veel hout, een grote, gezellige, open keuken met ruim zicht op buiten zodat we direct kunnen zien wie eraan komt. Zoals nu...' Een bezorger belt aan en terwijl Pia naar de voordeur loopt om

Onze nieuwe favoriete: een dollar van kunstenaar Jonh Breed!



Voor ons hebben deze vissen een dubbele betekenis: hun kleur zo fris als de Bergense lucht en zee. En twee van ons gezin hebben het sterrenteken Vissen.



De badkamer en suite en de enorme inloopkast maken deze ruimte tot een droomslaapkamer.



De WWOO buitenkeuken is geplaatst in het verlengde van de keuken binnen.



'IK DENK DAN OOK DAT WE NOG VEEL MOOIE JAREN MET HET GEZIN, EN STRAKS MET DE PARTNERS EN KLEINKINDEREN, IN DIT HUIS ZULLEN DOORBRENGEN.'



'DAT GEEFT OOK EEN THUIS-GEVOEL: DAT JE MENSEN KENT WAAR JE OP KUNT REKENEN.'

een pakket in ontvangst te nemen, loop ik rond. Ik ken de Nesse-huizen in hun oorspronkelijke staat heel goed; verschillende van mijn vrienden hebben hier gewoond. Als ze hadden geweten dat je er zoiets van kunt maken! Ik deel mijn verwondering met Pia die de koffie laat stromen uit een zeer geavanceerd ingebouwd koffieapparaat.

Vertrouwd

'Piet-Jan van den Kommer heeft gelukkig alles rond de verbouwing vastgelegd, dus ik heb de ontstaansgeschiedenis kunnen zien, weet precies wat er stap voor stap is gebeurd en welke materialen hij heeft gebruikt. Dat maakte het huis direct meer eigen. Daarbij is het fijn om het team van bouwers persoonlijk te kennen. Als dit apparaat bijvoorbeeld opeens geen bonen meer maalt, hoef ik maar te bellen en binnen een uur staat er iemand op de stoep om het op te lossen. Dat geeft ook een thuisgevoel: dat je mensen kent waar je op kunt rekenen.'

Ik mag plaatsnemen op de immense bank met uitzicht op de tuin. Dat blijft een weelde in De Nesse: al dat groen om je heen.

Pia: 'Het is zo'n heerlijke wijk! Rustig, vriendelijk en, wat heel

interessant is, met veel bewoners die net als wij langere tijd in verschillende landen hebben gewoond.

Een goede buur

We hebben direct kennis gemaakt omdat voor ons het nabuurschap heel belangrijk is; we vinden het fijn om elkaar op straat te groeten, voor elkaar een oogje in het zeil houden als er een keer niemand thuis is, en een beroep op de ander te kunnen doen als er iets is. Een aantal mensen hebben we ook beter leren kennen en zijn al eens gezellig komen eten. Heb je onze buitenkeuken al gezien? Dat is nog een heel gedoe geweest, want hoewel Frank en ik het meestal wel eens zijn, kwamen we er niet uit waar hij moest staan. Hij wilde hem links, ik rechts en nu staat hij uiteindelijk hier. Een voorstel van Piet Jan waar we zelf nooit op zouden zijn gekomen!'

Hoewel de kinderen van Pia en Frank eigenlijk alleen de vakanties in Bergen hebben doorgebracht, voelen ze zich hier helemaal thuis. 'Meer nog dan in Duitsland, zei mijn zoon laatst. Ik denk dan ook dat we nog heel veel mooie jaren met het gezin, en straks met de partners en kleinkinderen, in dit huis zullen doorbrengen.' <



Een uit natuurlijk materialen gebouwde watervaldouche: met bovenlicht, omgeven door kiezelstenen, en dit alles weerspiegeld binnen de omlijsting van een oud, metalen advertentieboard.



Verzamelde herinneringen. De familie is altijd bij ons, in hart en hoofd.



Dit is meer dan zomaar een plaatje. Eerder een terugblik op onze tijd in Budapest, waar mensen gebiologeerd waren door een fontein waarin bewegingsmelders in de grond het mogelijk maken om door het water te lopen.



Met dank aan Piet-Jan van den Kommer (www.vandenkommer.nl, www.wwoo.nl) en familie Krause.