



Doorkijk naar het Spaarne

HET HUIS VAN ELS EN MARK

Lara, Eva, Mark jr., Daantje en Jip!



Mark van Keller en Els van Kuppeveld



Stalen deur van Kesselaar Special Metals

HET IS HUN EERSTE HUIS SAMEN. BEWUST HEBBEN ZE GEWACHT TOT DE TWEE KINDEREN VAN HAAR EN DE DRIE VAN HEM 'AFTRAPTEN MET HUN STUDIE'. DOOR DE WEEK WONEN ZE ER MET HOND BOOMER, MAAR IN HET WEEKEND ZIJN ER ALTIJD WEL EEN PAAR KINDEREN DIE KOMEN 'UITBRAKKEN'.

Het is een prachtige plek daar op dat 'eilandje' aan de Haarlemse Spaarne. Omgeven door water waan je je bijna op een woonboot, maar dan wel een heel ruime. Want in die volgorde voelt het huis: ruim, strak, warm en licht. Els: 'Helemaal zoals we zijn, behalve dat strakke dan. Haha. Mark vond alles wat ik bedacht eigen-

lijk erg leuk en goed, dus ik mocht het inrichten zoals ik wilde, maar met de deal dat hij de tv's mocht aanschaffen. Want behalve strak en warm houdt hij heel erg van enge, lelijke, veeeeel te grote tv's. Liefst in elke kamer één. Ik liep dus het risico van te grote, interieur overheersende flatscreens overal, maar gelukkig heeft hij zich een beetje ingehou- >>



Leven in de keuken

‘HIJ HOUDT HEEL ERG VAN ENGE, LELIJKE, VEEEEEEL TE GROTE TV’S.’

den. En verder had hij vooral zinnig commentaar, zoals de kapstok onder de trap in plaats van aan de strakke wand er tegenover. Die hebben we nu strak kunnen laten. Piet-Jan van den Kommer bedacht vervolgens een mooi, immens groot ladensysteem onder de kapstok; lekker ruim, dachten we nog, maar in de praktijk blijkt het continu propvol te zitten.’

Dat was wel een punt: want hoewel de kinderen op zichzelf wonen, ze moeten er wel inpassen als ze allemaal tegelijk een weekend komen.

‘Zeven man is veel. Dus de oorspronkelijke indeling, drie slaapkamers op de eerste en twee op de tweede verdieping, hebben we op advies van Piet-Jan rigoureus aangepast. De eerste etage is nu voor de kinderen ingericht met vijf slaapplekken, een eigen badkamer, wc, een bank en, ja ja, meerdere tv’s. Op de grootste slaapkamer heeft hij voor mij een ruime thuiswerkplek gecreëerd. En op de tweede verdieping een slaapkamer voor ons met aangrenzende badkamer. Het bad staat voor het raam met uitzicht op een diep terras en het prachtige Spaarne. Zo mooi!’

De kinderen hebben nooit samen onder één dak gewoond en zien de nieuwe stek van hun vader c.q. moeder dan ook niet zozeer als hun ouderlijk huis, maar wel als een thuis.

‘Hun ouderlijk huis staat voor mijn kinderen in Bergen en voor Marks kinderen in Aerdenhout. Dit is het huis van Els en Mark, waar ze vooral komen om te chillen, bijgevoed te worden, in de zon te kunnen liggen aan het water, bijgestaan te worden in studie, en voor de één het lekker-op-zondagavondeten huis, en voor de



‘ZEVEN MAN IS VEEL, DUS DE OORSPRONKELIJKE INDELING HEBBEN WE OP ADVIES VAN PIET-JAN AANGEPAST’

ander het lekker-op-woensdagavondeten huis. Ze kunnen heel goed opschieten met elkaar en vinden het gezellig als ze er allemaal zijn, maar ook heerlijk als ze hier even alleen vertoeven en alle aandacht krijgen.’

De open keuken is absoluut de favoriete plek waar Els en Mark lange avonden doorbrengen met vrienden, kinderen, en natuurlijk ook met z'n tweeën.

‘Dat is zo fijn van dit huis: het past als een warme jas. Piet-Jan heeft heel goed geluisterd, gekeken naar wie we zijn en hoe we willen leven. Zo wist hij dat ik in verband met mijn hectische werk niet iedere dag wil stofzuigen, dweilen en opruimen. En dat het bij ons niet alleen strak, maar vooral warm moet zijn. Op basis van die kernwaarden bedacht hij onze huisstijl. En dan nog geeft hij je het gevoel dat je het allemaal zelf hebt bedacht. Dat is verdomd knap!’ <



Met dank aan Piet-Jan van den Kommer (www.vandenkommer.nl, www.wwoo.nl), Els en Mark.