

Buitem- kantsjes

Elke dag met zacht weer is nu een cadeautje. Koken, badderen én relaxen onder de blote hemel; we gaan nazomeren!

STYLING MARIANNE LUNING | FOTOGRAFIE TIJTSKE VAN LEEUWEN

Eindeloos loungen

De tuin of je terras wordt met deze zithoek een verlengstuk van de woonkamer.

Zachtjes wiegen

Creëer een heerlijke relaxplek met een stevige hangmat van boom tot boom. Voor een bohemien sfeertje wikkel je een doek in dezelfde mooie tint om de stam.



Langzaam wegdoezelen op een lommerrijke plek, omarmd door een dikke laag katoen

Lang leve de buitenkeuken.
Lekker in de weer met vuurtje
stoken en verse tuinkruiden



Outdoor koken

Deze buitenkeuken is van alle gemakken voorzien. Onbehandeld hout en grote papieren zakken passen perfect bij het krachtige antracietgrijs.



Samen tafelen

Door voor één kleurenschema te kiezen, wordt de buitentafel een eenheid.



Oosters verwennen

Het kan zo simpel zijn: leg de mooiste, heerlijk geurende beautyproducten in een mooie schaal en de buitenhammam is geopend.



Water én zon op je huid!
Met zachte hammamdoeken
is de buitendouche compleet

Buiten badderen

Een beetje spetteren met
als achtergrondmuziek
het geruis van de bomen.
Relax to the max!

Lekker bomen

Kies een grote boom
die niet stevig
staan, waaraan je de
hangstoelen bevestigt.
Succes gegarandeerd!

Al schommelend praten
over het goede leven of
even ongestoord lezen